

## **Ik Laat U Niet in de Steek**

Ik laat u niet in de steek. Ik zal u nooit verlaten.  
God heeft zelf gezegd: Ik laat u niet in de steek.

Ik laat u niet in de steek. Zo zeggen wij vol  
vertrouwen:

De Heer is mijn Herder, ik heb niets te vrezen.  
Wat kan een mens mijn aandoen.